

Hypocriet

‘Het was fantastisch: een echte giraf, helemaal in het wild, zo voor mijn neus.’

Opgewonden vertelt een collega-huisarts over de nascholingsreis in Tanzania. Met 46 huisartsen en specialisten is hij voor 9 dagen naar Afrika gevlogen onder het motto: “Samen zorgen voor de toekomst”. De reis kwam tot stand in samenwerking met een organisatie die medische zorg wil verbeteren voor de allerarmsten in Afrika.

Is dat nou echt zo goed voor de toekomst van de allerarmsten in Afrika: met 46 mensen 7000 kilometer heen en 7000 kilometer terugvliegen? De luchtvaart stoot enorme hoeveelheden CO₂ uit, waardoor de aarde verder opwarmt en het klimaat verandert. Het zijn met name de mensen in ontwikkelingslanden die last hebben van klimaatverandering. Door droogte, natuurrampen en daarmee samenhangende voedseltekorten wordt hun gezondheid geschaad. Wereldwijd zijn er jaarlijks miljoenen klimaatvluchtelingen. Afrika lijkt het zwaarst getroffen.

Als we echt willen zorgen voor de gezondheid van de allerarmsten, zouden we minder CO₂ moeten uitstoten. Een snoepreisje met 46 personen naar Tanzania helpt daar niet bij. Een reis naar Cuba over “samenwerking dichtbij” voor huisartsen en apothekers ook niet. Waarom praten over “wijkgericht werken” in een Boeing 737 en niet in een buurthuis om de hoek? Wat helemaal niet helpt zijn de Experience Points (XP) van KLM. Een oud-studiegenoot legt me uit hoe dit werkt. Hij boekt als hij naar een buitenlands congres gaat bewust veel tussenstops. ‘Die leveren XP-punten op.’ Door een klein bedrag boven op de ticketprijs te betalen voor dubieuze CO₂-compensatie, krijgt hij ook XP-punten. Met al zijn verzamelde punten verdient hij privileges die hem aanmoedigen nog meer te vliegen.

Wie ben ik om te wijzen? Ik heb net een uitwisselingsscholier uit India naar Schiphol gereden in een benzineauto. Hij vliegt met 18 klasgenoten terug naar huis. Hij was een week bij ons te gast. Ik mis de jongen. Ik mis de Aziatische, kruidige geur in huis en de groep van gemixte culturen die tafeltenniste in onze achtertuin. Ik vond het fantastisch! ■

Tasja de Koning, huisarts en docent huisartsopleiding



‘Een snoepreisje naar Tanzania helpt niet als we echt willen zorgen voor de gezondheid van de allerarmsten’